



**Zondag 18 november 2018**

**Jaargang 17.41**

Wekelijkse nieuwsbrief van  
Wijkgemeente Bethel in de hervormde  
gemeente te Zeist binnen de PKN

*Reacties en kopij voor volgende week zijn tot  
woensdag 17.00 uur welkom bij:*

Jacobine Hogendoorn en Ies Visser  
e-mail: [bethelnieuws@bethelzeist.nl](mailto:bethelnieuws@bethelzeist.nl)  
website: [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl)

Deze week verzorgd door: Alwin Haklander

## Welkom!

In deze dienst gaat ds. F. van Roest  
voor en bespeelt Geerd Voortman het  
orgel.

Bent u hier als gast, dan heten wij u in  
het bijzonder welkom. Voor meer  
informatie kunt u na de dienst de  
ouderling aanspreken. Ook kunt u onze  
scriba Marijke van Eck mailen  
([scribabethelzeist@gmail.com](mailto:scribabethelzeist@gmail.com)) of  
contact opnemen met ouderling Jan  
Heijting ([jtheijting@gmail.com](mailto:jtheijting@gmail.com)) tel. 030-  
6870404). Zie ook [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl).

## Crèche

10.00 uur: Dhr. Dirk de Bruin, mw.  
Berdine Westland, mw. Elise Dittmar,  
Roos de Wit, Sebastiaan Vernout en  
Berend Schoonderwoert



## Kindernevendienst

Er is kindernevendienst voor de  
groepen 1 tot en met 6.  
Groep 1/2 gaat met Marijke naar de  
zaal achter 't Lichtpunt.  
Groep 3/4 komt bijeen in de Mirror,  
links van de preekstoel (kosterkamer)  
met Alexandra en Elsemarijke.  
Groep 5/6 gaat naar de school via de

achteruitgang aan de Verlengde  
Slotlaan met Mariëlle, Emma en vader  
Henk Kesteloo.

Bij groep 1/2 wordt verteld uit Ruth 4:  
"Boaz trouwt met Ruth".

Groep 3/4 en 5/6 horen uit Openbaring  
19:1-10.

## Thema: Uitgenodigd op Gods bruiloftsfeest

We zien in dit Bijbelverhaal gelovigen  
in witte kleren staan op het grote  
bruiloftsfeest. Vorige week de  
ondergang van Babel: alle zonde  
opgeruimd. Het vieze en verkeerde is  
nu weg en kan geen scheiding meer  
brengen tussen God en de gelovigen.  
God nodigt iedereen die in Christus  
geloofd uit. Jezus en zijn kerk zullen  
vanaf nu voor altijd samen zijn. Net een  
huwelijksfeest: Jezus is de Bruidegom  
en de kerk de Bruid. God houdt van  
ons en heeft alle zonden vergeven. Ze  
zijn nu weg. Dankzij die liefde zijn  
gelovigen stralend en wit. Zij houden  
ook veel van God de Vader en Christus  
zijn Zoon en willen leven voor Hem.  
Het is en blijft feest.



## Rondom de prediking

### Dravend druk en soms op een sukkeldrafje

Gewelfde huizen en geen tijd.  
Economisch gaat het slecht. Dat is de  
tijd van Haggai, de profeet. Het decor  
van zijn profetie. We lezen Haggai 1 en  
1 Petrus 2:4-6.

Vandaag: zonder smartphone en  
sociale media. Met volle agenda's of  
lange tv-hangavonden. Het komt er niet  
van om 'het huis des Heeren te  
bouwen'.

Hoe staat het met geloof, gebed,  
gebed, God en de naaste? Waar zijn  
wij 'dravend druk of op een  
sukkeldrafje' mee bezig?  
De profetie van Haggai leidt tot een  
opwekking, beter nog tot 'opwekking',  
blijvend.

De preek leidt tot een aantal  
aanbevelingen, Neem er slechts één  
van over. Opwekking.

Ds. F. van Roest

## Middagdienst

In de middagdienst van 17.00 uur gaat  
ds. P. Baas uit Houten voor. Het orgel  
wordt bespeeld door Wim Meijering.

## Crèche:

Mw. Ina Lokhorst

## Collecten

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk  
3e Predikantsplaatsen  
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij  
de uitgangen.

## 1e collecte 18 november 2018

Vandaag is de 1e collecte van de  
diaconie bestemd voor noodhulp:  
Voor hulp aan de Rohingya  
vluchtelingen in Bangladesh, de  
slachtoffers van de aardbevingen op  
Lombok – Indonesië, de slachtoffers  
van de overstromingen in Kerala –  
India en 'Versterk de kerk in het  
Midden Oosten'.  
De opbrengst zal verdeeld worden  
tussen het Christelijke Noodhulpcluster  
(o.a. Woord en Daad) en Kerk in Actie.  
Van harte bevelen wij deze collecte bij  
u aan.

Namens de Centrale Diaconieën van  
de Gereformeerde Kerk en de  
Hervormde Gemeente te Zeist.

## Opbrengst avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van afgelopen  
zondag heeft een bedrag van € 906,75  
opgebracht voor Stichting San Lucas.  
Wat een geweldig bedrag, waarvoor  
hartelijk dank.

De diakenen

## Bethelmensen

### Voorbede

**Mevr. A.M. van Dijk-Strietman**  
(Nijenheim 4303 3704 SK Zeist), is  
door een val pijnlijk verwond geraakt  
aan haar ribben en woont nu tijdelijk in  
de Amandelhof, kamer 244.

**Mevr. H. Bronkhorst-van Drie**  
(Woudenbergseweg 42/55 3701BC  
Zeist) is opgenomen op de  
verpleegafdeling van het  
Diaconessenhuis te Zeist, afd. 2 kamer  
7. Zij is erg verzwakt door slechte  
bloedvaten en kan niet meer  
geopereerd worden. Zij is 97 jaar.



## Bedankbericht

*Enige weken geleden heb ik een ingreep ondergaan met als doel de klachten vanwege epilepsie te verminderen. Ik ben dankbaar dat de ingreep is gelukt en dat de genezing voorspoedig verlopen is. Hierbij wil ik ook iedereen bedanken die door een kaartje, gebed of anderszins met mij meegeleefd heeft.*

Ingrid Groot



## Kalender

Op de website vindt u inmiddels de kalender van de wijkgemeente Bethel, waarop activiteiten staan vermeld waar een (groot) deel van de gemeente bij betrokken is. U vindt de kalender op dit moment nog onder "Organisatie". Eventuele bijzonderheden worden zichtbaar door op de betreffende datum te klikken. Gekeken wordt of er een link op de homepage kan komen. U kunt activiteiten voor de kalender doorgeven aan de scriba via [scribabethelzeist@gmail.com](mailto:scribabethelzeist@gmail.com).

## Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-Groep

In de lijn Tabernakel, Tempel, Lichaam van Christus, ons lichaam een tempel van de Heilige Geest zijn we in hoofdstuk 8 over het Reukoffer toe aan paragraaf 7 over: De laatste taak. Kees van Gelderen trekt de lijn van de aanbidding door naar de eindtijd. Zoals in de Tabernakel elke dag voor de avond afgesloten wordt met een reukwerk van aanbidding, zo wordt de gemeente van de eindtijd voorbereid op de aanbidding van God! (Matth. 25:1-13; Luk. 12:35; Openb. 11:1,2) Hoe kan onze bezorgdheid over de eindtijd veranderen in vreugde? Kunnen wij God meer zoeken om Wie Hij is, dan om wat Hij geeft? Hoe doen we dat? Welke rol speelt Israël hierin? Hartelijk welkom(!) op maandagavond 19 november om 19:30 uur bij Marja Pelleboer, De Brink 43.

## Bijbelkring voor ouderen Bethel

DV donderdag 22 november verwachten wij u weer om 10.00 uur in 't Lichtpunt voor de derde Bijbelstudie

van dit seizoen. We staan stil bij 'aspecten van het Koninkrijk der hemelen'. Dit keer ligt de Bijbel open bij Mattheus 12:1-8. De sabbat een teken. Altijd weer een vruchtbaar onderwerp voor gesprek. Wat is het wezenlijke van de sabbat, de rustdag en van de zondag. Jezus 'werkt' op die dag en sabbat is er 'voor de mens'. Tijd voor herijking en bezinning. De sabbat, een teken van het koninkrijk der hemelen. We sluiten de morgen af om ongeveer half twaalf. Ieder die hiervoor belangstelling heeft, is meer dan welkom. Neem eens iemand mee. 'Oud' is een relatief begrip.

Ds. F. van Roest.

## Thema-avond morele opvoeding

Je wilt je pubers leren om goede keuzes te maken, wat niet makkelijk is in een tijd waarin er zoveel op hen afkomt. Tijdens deze avond krijg je informatie over hoe de morele ontwikkeling verloopt, waarbij we zowel stilstaan bij de psychosociale ontwikkeling als de invloed van de cultuur.

Vervolgens kijken we naar wat pubers nodig hebben om goede keuzes te maken en hoe je daar als opvoeder mee kunt omgaan. We verbinden deze theorie aan jullie eigen ervaringen. Deze avond is zowel interessant voor ouders van (aankomende) pubers als voor jeugdleiders.

De avond wordt verzorgd door Sabina van der Heijden. Zij is docent met specialisatie jeugdwerk aan de CHE. Van harte welkom! Je hoeft je van te voren niet aan te melden.

Waar en wanneer:

Datum: donderdag 22 november om 20.00 uur.

Locatie: de Lichtboog, Kruisboog 22 Houten.

## Hallo Solaleden

Zaterdag 24 november is het alweer de laatste zaterdag van deze maandgroep. Thema is voor de laatste avond 'Movember'. Jullie zijn vanaf 20.00 uur welkom voor koffie/thee met wat lekkers. Om 20.30 uur beginnen we de avond. Trek warme kleding aan, want we gaan iets buiten doen. We zien jullie zaterdag!

De maandgroep

## Afsluiting Jaarthema 'gebed', zondag 25 november

Zondag 25 november, Eeuwigeheidszondag, sluiten we het najaarsthema 'gebed' af. 's Morgens herdenken we hen die ons in geloof zijn voorgedaan. Het accent

in de prediking ligt dan op de voortgaande liturgie van gebed in de Hemel, zoals we dat in Openbaringen 6 en 7 lezen.

In de middagdienst denken we na over 'gebed en politiek' en zullen we vanuit Handelingen 4 en Psalm 2 stilstaan bij hoe de gemeente als biddende gemeenschap zich opstelt tegenover de (politieke) machten in deze wereld. Na de dienst spreken we verder over dit thema tijdens een eenvoudige broodmaaltijd in 't Lichtpunt. Deze thematiek raakt sterk aan de missie en context van Marco & Agnes, die door ons begin dit jaar zijn uitgezonden. We willen tijdens de nabespreking contact met hen leggen en in gesprek gaan over hoe dit thema hen raakt in hun leven en werk. Het gesprek wil ons betrekken bij hun belangrijke werk maar tegelijk laten zien hoe het gebed een dragende pijler is voor de kerk en christenen in gesloten landen, waar men vaak ondergronds bij elkaar komt. Tegelijk stellen wij ons de vraag welke plek het gebed voor de politiek inneemt in ons dagelijks leven en in onze seculiere context. Welke waarnemingen doen wij, wat is er gaande en hoe kunnen wij ons daartoe verhouden als individu en als kerk? Komen wij in actie, gaan wij in protest, keren wij in tot God? Van harte uitgenodigd voor beide diensten en voor het aansluitende gesprek met elkaar en met Marco & Agnes in Azië!



## Taizéviering zondag 25 november 19.30 uur in Noorderlichtkerk

Volgende week zondagavond is er weer een Taizéviering in de Noorderlichtkerk. Een kleine 3 kwartier met liederen uit Taizé, verstillings- en de mogelijkheid een kaarsje aan te steken. Voor wie wil is er daarna een kop koffie of thee. Deze keer voorbereid door woongroep Ondertussen. Van harte uitgenodigd! Onder anderen door: Hemmo&Rianne, Tera en Anne.

## Gemeenteweekend 10-12 mei 2019, save the date!

Wij zien uit naar het gemeenteweekend! De voorbereidingen zijn al van start gegaan en als commissie hebben we er veel zin in. Dus reserveer deze datum alvast in je agenda! Binnenkort meer...



## Benoemingen in het ambt

Zoals reeds bekend gemaakt hebben de broeders Roosendaal en de Bruijn hun benoeming tot ouderling pastoraat aanvaard. In de nog openstaande vacatures zijn nu door de kerkenraad benoemd:

- vacature van ouderling-pastoraat: Gert Jan Baan, Bergweg 176
- vacature van jeugdouderling: Willine Sonnenberg, Brugakker 1101

De genoemde gemeenteleden hebben de gelegenheid om de komende week na te denken over hun benoeming. Uiterlijk zaterdag 24 november wordt hun antwoord verwacht. We vragen u hen te gedenken in uw gebeden.

## Hulp gevraagd; Wie kan ons helpen?

Bij de voorbereiding van de kerstviering voor de kinderen op zondag 23 december om 17:00 uur zijn wij op zoek naar een handige persoon (timmerman, aannemer o.i.d.) die voorin in de kerk als decor een soort 'huiskamer' kan creëren. Heel eenvoudig. Dit om het verhaal van "Vadertje Panov" te spelen. Een framework. Podiumdelen zijn er al. Het gaat nu om een aantal palen daaraan te bevestigen, zodat die huiskamer tevoorschijn komt. Meer niet. Zie de tekening rechtsboven.

En verder? Wie heeft er ergens nog een oude staande schemerlamp met kap staan? Een paar 'oude' rollen behang?

En we zijn op zoek naar zo'n oud potkachelkje. Zie de tekening hiernaast! Wie o wie?

Alles uiteraard te leen.

Reacties graag naar Frits de Groot, [webmaster@bethelzeist.nl](mailto:webmaster@bethelzeist.nl).



## Agenda

### 2018:

- 18-11 Basiscatechese
- 22-11 Bijbelkring Bethel (09.30 uur)
- 28-11 Ouderenkring De Bron
- 02-12 Praise&Prayer
- 02-12 Basiscatechese
- 05-12 Gebedskring
- 19-12 Kerstviering Ouderenkring De Bron
- 20-12 Bijbelkring Bethel (09.30 uur)

### 2019:

- 10-05/ Gemeenteweekend
- 12-05

## Zondag 25 november

- 10.00 uur: ds. J.Scheele-Goedhart
- 17.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris