



**Zondag 24 juni 2018**  
**Jaargang 17.25**

Wekelijkse nieuwsbrief van  
Wijkgemeente Bethel in de hervormde  
gemeente te Zeist binnen de PKN

*Reacties en kopij voor volgende week zijn tot  
woensdag 17.00 uur welkom bij:*

Jacobine Hogendoorn en les Visser  
e-mail: [bethelnieuws@bethelzeist.nl](mailto:bethelnieuws@bethelzeist.nl)  
website: [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl)

Deze week verzorgd door:

Corine Meijering-van Bommel

## Welkom!

In deze ochtenddienst gaat onze  
wijkpredikant ds. C.M.A. van Ekris voor  
en bespeelt Sander Booij het orgel.  
Bent u hier als gast, dan heten wij u in  
het bijzonder welkom. Voor meer  
informatie kunt u na de dienst de  
ouderling aanspreken.

Ook kunt u onze scriba Marijke van Eck  
mailen ([scribabethelzeist@gmail.com](mailto:scribabethelzeist@gmail.com))  
of contact opnemen met ouderling Jan  
Heijting ([jtheijting@gmail.com](mailto:jtheijting@gmail.com)) tel. 030-  
6870404). Zie ook [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl).

## Crèche

10.00 uur: Dhr. Dirk de Bruin, mw.  
Berdine Westland, mw. Dorien Tukker,  
Roos de Wit, Sebastiaan Vernout,  
Berend Schoonderwoert

## Kindernevendienst

Er is kindernevendienst voor de  
groepen 1/2 en 3/4.

Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt  
(Marijke)

3/4 in de Mirror, links van de preekstoel  
(kosterkamer) (Wilma en Joep)

Bij groep 1/2 is het thema Boaz trouwt  
met Ruth naar aanleiding van Ruth 4

Bij groep 3/4 wordt nagedacht over Job  
42: Job doet boete en wordt gezegend

**Thema:** Alles komt goed

Job heeft spijt. Ten eerste buigt Job zijn  
hoofd voor God en vraagt om vergeving.  
Zijn band met God is versterkt. Ten  
tweede offert Job met zijn vrienden, die  
ook grote fouten gemaakt hebben, om  
God vergeving voor die vrienden te  
vragen. En ten derde krijgt Job dan  
kinderen en bezit.

Een goede relatie met God en het  
samen gelovig leven gaan vooraf aan  
de materiële zegen.

## Rondom de prediking 'De woestijn de baas' (Exodus 16)

Vandaag lezen we uit Exodus 16. Het is  
een hoofdstuk direct na de extase, het  
volgt direct op de grote *bevrijdende  
doortocht door de zee, en het lied dat  
gezongen werd op de oever (Exodus 14  
en 15)*. Je zou zeggen: psalmenzingend  
trekt het volk verder. Swingend als een  
gospelkoor de toekomst tegemoet? Niet  
echt. Zulke voorstellingen zijn te  
rooskleurig. Ze passen niet bij het  
realisme van de Bijbel.

In Exodus lezen we dat na de bevrijding  
'de woestijn' volgt, en dat Israel heftig  
terugdeinst voor die woestijn. Liever  
terug naar Egypte dan de woestijn door.  
Liever vluchten in vroeger, dan de  
leegte onder ogen zien.

Wat is eigenlijk het beangstigende aan  
de woestijn? Wat is het bevrijdende  
wanneer je leert om de woestijn de baas  
te worden? Je begrijpt: woestijn is niet  
enkel de 'geografische woestijn'. Het is  
ook de geestelijke werkelijkheid van  
ervaringsloosheid, van droogte en van  
verveling, die je vandaag de dag ook  
kunt voelen. We proberen in de preek  
de woestijn te benoemen, en  
tegelijktijd overdenken we hoe we juist  
in de woestijn tot aanbidding kunnen  
komen en tot de Godservaring. Anders  
gezegd: we hopen op de ervaring dat  
we zien hoe je in de woestijn dagelijks  
brood kunt vinden.

Na de preek is er ook aandacht voor  
Annemarie Broer en haar  
thuisfrontcommissie. Zoals we aan het  
einde van een dienststermijn van  
ambtsdragers een kort moment hebben  
van dankzegging, van belofte dat  
vertrouwelijke dingen vertrouwelijk  
zullen blijven en van een kort gebed, op  
die manier zal ook Annemarie haar taak  
terugleggen in het midden van de  
gemeente, en mag ook de  
thuisfrontcommissie hun  
verantwoordelijkheid voor deze taak  
afleggen. De thematiek van het gewone  
leven als het gezegende leven, en de  
kunst om dat leven te hervinden ook in  
de woestijn, zullen we ook vanuit dit  
perspectief belichten. We hopen op een  
gezegende dienst.

In de liturgie zingen we liederen van  
Godsvervrouwen, van ontzag voor het  
vuur, en van toewijding.

## Middagdienst

Om 17.00 uur gaat voor ds. J. Overeem  
uit Boskoop en het orgel wordt bespeeld  
door Leen Mijnders.

## Crèche

17.00 uur: Mw. Heleen de Man

## Rondom de prediking

In Boskoop zijn we gestart met een  
serie preken uit Paulus' brief aan de  
Kolossenzen.

Hij heeft de gemeente niet zelf gesticht,  
maar heeft wel vernomen dat het geloof  
van de christenen daar onder druk  
stond. Allerlei andere opvattingen  
dreigden hen bij Christus vandaan te  
houden. Dan klimt Paulus in de pen!  
En wat hij dan schrijft? Een groots lied  
over Jezus Christus.

We zoomen in het bijzonder in op  
1.15-20. Van harte welkom.

Ds. Harald Overeem

## Collecten

1e Diaconie

2e Plaatselijk kerkenwerk

3e Onderhoud gebouwen (K) (uitgang)

Denkt u ook aan de zendingsbussen?

## Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte voor Corry van  
Manen van zondag 17-06-2018 heeft  
een mooi bedrag van € 544,35  
opgebracht.

De diakenen

## Yeshua-Israël- Geloofs-Groei-Groep

Om welke punten is de HERE God te  
aanbidden i.v.m. Israël? Om welke  
eigenschappen is Hij te aanbidden?  
Hoe en waartoe zullen we Hem  
aanbidden? (Joh. 4:22-24)

Kunnen we Israëls God ook in het lijden  
aanbidden? (Ps. 22:13-26)

Hoofdstuk 8.3 in de studie over de  
Tabernakel gaat over de aanbidding.  
Mozes moest de tabernakel en al zijn  
gerei, o.a. het gouden reukofferaltaar,  
maken naar het model, dat de HERE  
hem toonde (Ex. 25:9). Eeuwen later  
ziet Johannes in Openbaring 8:3,4 een  
gouden altaar voor Gods troon in de  
hemel staan. En de rook van het  
reukwerk stijgt er met de gebeden van  
de heiligen op voor Gods aangezicht.  
We bespreken en oefenen dit  
hoogtepunt van aanbidding op DV  
maandag 25 juni om 19:30 uur bij Trudy  
en Rian van de Glind,  
Prinses Catharina Amaliaaan 118-45.  
Hartelijk Welkom!

## Reveilweken: er zijn nog plaatsen vrij!

De Near East Ministry (NEM) organiseert iedere zomer 3 Reveilweken.

Dit jaar is het thema "Koninklijk Kiezen". Net zoals bij Jozef kan er heel wat gebeuren in je leven. Koninklijk Kiezen maakt dat je steeds meer op Jezus Messias gaat lijken. Dit zijn weken voor je persoonlijke geloofsopbouw d.m.v. het luisteren naar inspirerende sprekers en ontmoeting in kleine groepen. Daarnaast word je wakker geschud voor een Reveil in jouw persoonlijk leven, je gemeente en uiteindelijk voor heel Nederland.

Iedereen kan meedoen, jong en oud. Deze weken zijn ook zeer geschikt voor gezinnen met kinderen en tieners!

Voor meer informatie: check de website via de volgende link

<https://nemnieuws.nl/reveilweken/>

Van harte aanbevolen!

Piet & Alice Jonkers

## Fietstocht voor Open Doors

Zaterdag 30 juni organiseer ik een fietstocht voor Open Doors. We hopen geld in te zamelen voor traumazorg voor vervolgte christenen. We willen om 10:45 verzamelen bij de Oude Kerk waarna we om 11:00 vertrekken. Neem een lunchpakket en drinken mee zodat we halverwege een picknick met z'n allen kunnen houden. De fietstocht zal inclusief de picknick tot ongeveer 15:00 duren. We vragen als donatie voor het goede doel 5, 10 of 20 euro, of wat u anders nog wilt geven.

Voor opgave een mailtje sturen naar [aengdebijl@solcon.nl](mailto:aengdebijl@solcon.nl) mocht u nog vragen hebben spreek me gerust aan. Tot 30 juni.

Gr. Truus de Bijl

## Agenda

29-06 Arab-NL samenkomst  
(Citadel 19.30)

01-07 Praise & Prayer (kidspraise)

04-07 Gebedskring

01-08 Gebedskring

05-09 Startbijeenkomst Ouderenkring

De Bron

05-09 Gebedskring

20-09 Workshop jeugdleiders

## Diensten

### zondag 1 juli 2018

10.00 uur: ds. J. Scheele- Goedhart

17.00 uur: ds. C. van Dam (Ermelo)