



Zondag 5 september 2021
Jaargang 20:30

*Nieuwsbrief van Hervormde
wijkgemeente Bethel binnen de
Protestantse Gemeente Zeist.
Reacties en kopij voor de volgende
week zijn tot woensdag 17.00 uur
welkom bij:*

*Jacobine Hogendoorn, Gerlien
Spijkerboer en Ies Visser
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl*

Welkom!

Op zondag 5 september (Avondmaalszondag) gaat in de ochtenddienst om 10.00 uur voor ds. B.J.G. Reitsma (Ermelo) en bespeelt Jochen de Gier het orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat ds. G.C. Lock (Scheveningen) voor en wordt het orgel gespeeld door Martin de Boer. Deze diensten zijn via Kerkomroep.nl en de [Youtube-link](#) te volgen.

Er zijn iedere zondag twee diensten, een ochtenddienst (10.00 uur) en een middagdienst (17.00 uur). Per dienst zullen maximaal 150 gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn en mogen we als gemeente weer meezingen. Vanwege de coronamaatregelen moet u zich wel voor de ochtenddiensten opgeven als u aanwezig wilt zijn, voor de middagdiensten is dit niet meer nodig. Op de website vindt u het inschrijfformulier voor de diensten. Omdat dit inhoudt dat slechts een deel van de gemeente aanwezig kan zijn, zullen de diensten nog steeds worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en via het [YouTube kanaal PKN Bethelwijk Zeist](#). In de dienst en in de livestream worden de liederen geprojecteerd. Schriftlezingen en formulieren kunt u vinden in de liturgie, die u van de website

kunt downloaden. Op dit kanaal zijn ook video's van de kindernevendienst te bekijken. Op deze manier willen wij toch als gemeente ons verbonden voelen rondom het Woord en met en voor elkaar bidden, ook al zijn we lichamelijk niet allen aanwezig.

Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba Marijke van Eck mailen (scribabethelzeist@gmail.com) of contact opnemen met ouderling Jan Roosendaal (roosendaal@bethelzeist.nl) tel. 030-6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl

Liturgie

Zie onze website www.bethelzeist.nl voor de liturgie van de diensten.

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst op zondag 4 september 2021 is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 7/8. Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt onder leiding van Ilse Mertens, 3/4 in de Mirror, links van de preekstoel (via kosterskamer) onder begeleiding van Niels Mertens, groep 7/9 in de in de Consistorie, rechts van de preekstoel met Paul Nap en Joep. Verteld wordt Genesis 21:8-21 "Hagar en Ismael weggestuurd".

Collecten

- 1^e Diaconie
- 2^e Plaatselijk kerkenwerk
- 3^e Pastoraal café (D)

Collecten na afloop van de eredienst

Nu het weer mogelijk is om de erediensten in de Nieuwe Kerk bij te wonen, zullen er na afloop van de diensten in de hal 3 collecteschalen staan. De zendingsbusjes bij de uitgang zijn ook weer in gebruik voor het daarvoor bestemde doel. Ook blijft het mogelijk om via de QR-code of de [link](#) uw bijdrage over te maken. Heeft u de afgelopen tijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt van deze code? Dan kunt u een extra gift in de schalen achterlaten, op deze wijze kunt u alsnog uw bijdrage aan de collecten leveren. Alvast dank voor uw giften!

Scan voor collecte



Diakenen en kerkrentmeesters

Diaconaal nieuws

3e collecte zondag 5 september

Zondag 5 september zal de 3e collecte bestemd zijn voor het Pastoraal café. Twee donderdagen in de maand wordt onze kerk opengesteld voor mensen met een psychiatrische achtergrond, voor een gesprek, bezinning en bezieling. Een veilige plaats waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Ervaringen en vragen over bijv. acceptatie, boosheid, verlies, geluk, toekomst en God. Er zijn reguliere en bijzondere bijeenkomsten en eens per jaar een uitje. Het pastoraal café is gratis toegankelijk voor de bezoekers, maar de activiteiten brengen wel onkosten met zich mee. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De collectemanden bij de uitgang van de kerk staan ervoor gereed en u kunt uiteraard ook uw gift via de Bethelapp of de QR-code doneren.

Het bedrag kan ook worden overgemaakt op NL96INGB0663911494 ten name van Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte 5 september Bethel.



Avondmaalscollecte

De Avondmaalscollecte is bestemd voor de getroffen en door de overstromingen in Limburg. In de zomervakantie is er een bericht in de Bethelapp en op de website geplaatst over het eerste deel van deze collecte. Als diaconie van Bethel samen met de centrale diaconie hebben we een bedrag van in totaal €3000 overgemaakt naar een

christelijke gemeente in Bunde/Meerssen. Deze christelijke gemeente werkt samen met de plaatselijke welzijnsorganisaties en heeft dit bedrag besteed aan voedselpakketten en andere basale steun. Voor de lange termijn wordt door deze gemeente een potje gereserveerd in het kader van herstel en voor diegenen die tussen de wal en het schip raken. Daarvoor willen we met deze Avondmaalscollecte collecteren. Bij de uitgangen staan extra schalen naast de gebruikelijke collectemanden. In de Bethelapp en via de QR-code is een extra item aangemaakt; ook hier kan gedoneerd worden. Het bedrag kan tevens worden overgemaakt op NL96INGB0663911494 ten name van Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. Avondmaalscollecte 5 september Bethel. Van harte bij u aanbevolen namens de wijkdiakenen.

Jeugd

Beste jongens en meiden, De eerste schoolweek zit erop, opleidingen zijn gestart of gaan starten, nog even en dan zien we elkaar ook weer in en rondom de kerk voor ontspanning en gesprekken! Voordat clubs- en catechese echt weer starten zijn er nog een aantal activiteiten voor verschillende groepen: op 12 september om 17.00 uur is er een jongerendienst (zie ander bericht in BN). Op 18 september is er een startzaterdag met leuke activiteiten voor iedereen in de leeftijd kindernevendienst t/m the Torch (zie Flyer). Op 25 september hoopt Sola Gratia iedereen vanaf 16 jaar en ouder weer te verwelkomen bij de jaarlijkse BBQ. Meer informatie volgt binnenkort. We hopen op een mooi seizoen. Zorg dat je erbij bent!!
Groet, Willine Sonnenberg

Aanmelden startzaterdag jeugd

Aanmelden kan via deze link: <https://forms.gle/zc7xqQMr1Qp5ahgv9>

Vrijwilligers voor startzaterdag

Voor zaterdagmiddag 18 september zoeken we nog vrijwilligers voor het startweekend. We kunnen extra handen voor drinken/eten uitdelen, schminken en het begeleiden van spelletjes goed gebruiken. Aanmelden kan bij Willine Sonnenberg: sonnenberg@bethelzeist.nl/06-17506452

Leiding gezocht

Beste gemeenteleden, Graag breng ik de oproep voor extra leiding nog onder jullie aandacht. We kunnen het winterseizoen nu niet starten zoals we dat vanouds gewend zijn. Concreet betekent het nu dat een aantal clubs minder frequent bij elkaar kan komen en dat groepen moeten worden samengevoegd. Hebt u/jij ergens nog tijd en energie vrij om een steentje bij te dragen, neem dan contact met mij op dan kunnen we kijken wat een goede plek is. Jong, oud, frequent of wat minder frequent, iedereen kan van betekenis zijn. Laten we er met elkaar voor onze jongeren zijn! Contact opnemen kan via: sonnenberg@bethelzeist.nl of 06-17506452.

Jongerendienst 12 september as.

Op zondag 12 september om 17.00 uur is er weer een jongerendienst! We gaan het hebben over twijfel, en hoe de grootste twijfelaar in het Nieuwe Testament ook degene was met een van de krachtigste getuigenissen! De dienst zal interactief zijn, dus neem je telefoon mee :) Je gebedspunten kun je hier, anoniem, invullen: <https://forms.gle/xNfc8zBsJdaXrG177>. Jullie hoeven je voor deze dienst niet aan te melden. Bij deze zijn jullie allemaal hartelijk uitgenodigd, tot dan!!

Bethelmensen In memoriam Willem Evert Enkelaar.

Op 21 augustus 2021 is Willem Evert Enkelaar overleden in de leeftijd van 86 jaar. Dhr. Enkelaar werd geboren op 24 oktober 1934. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder. Zijn moeder betekende alles voor hem. Zij beschermde hem tegen de onrustige tijd waarin hij leefde

en bood hem veiligheid. De oorlog heeft diepe indruk op hem gemaakt. Hij leerde al jong dat mensen niet altijd te vertrouwen zijn en dat vond hij heel moeilijk. Dit heeft zijn gang door het leven bepaald. Zo bleef hij zoeken naar veiligheid maar kon die niet altijd vinden. Hij was een groot dierenvriend. Dieren zijn eerlijk en meer te vertrouwen dan mensen. Hij trouwde in 1956 met Ditty van Rennes. Zij kregen 3 dochters. Tot zijn grote verdriet overleed zijn oudste dochter in 2007. Zijn vrouw stierf in 2015. Door alles wat hij in zijn leven had meegemaakt had hij God de rug toegekeerd. Een half jaar geleden kreeg dhr. Enkelaar te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en er geen behandeling meer mogelijk was. Op wonderlijke wijze kwam het geloof weer in beeld door mensen van de thuiszorg en de Nederlandse Patiënten Vereniging en mocht de ouderling met hem in gesprek. Een intensieve periode brak aan. Dhr. Enkelaar heeft deze periode ervaren als genadetijd om dingen recht te zetten die in zijn leven gebeurd waren. Zo ervaaarde hij uit eindelijk dat God trouw is en hem niet had vergeten. Hij ontving genade waar hij zo naar verlangde. Op 27 augustus 2021 werd hij begraven bij zijn dochter en vrouw na een bijeenkomst in de aula die geleid werd door dhr. Cees Baan. Dhr. Enkelaar wilde graag dat psalm 139 gelezen werd: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet wat mij kwelt. Waar je in je leven ook bent geweest, God weet ervan. Dhr. Enkelaar heeft de veilige haven gevonden waar hij kan schuilen. Zo is er een einde gekomen aan het stormachtige leven van dhr. Enkelaar en heeft hij genade gevonden bij God, zijn Schepper. Het is heel bemoedigend om te zien dat God onmetelijk trouw is in het leven van mensen. We wensen de dochters van dhr. Enkelaar kracht en sterkte toe.

Bedankt

Hallo beste mensen, Hierbij wil ik een ieder van u bedanken die mij een kaartje heeft gestuurd of op andere wijze belangstelling heeft betoond na mijn hartinfarct van een maand geleden. Het was een heftige situatie en de steun die

mijn echtgenote en ik hebben mogen ervaren heeft ons zeer goed gedaan... nogmaals dank !!! Het gaat inmiddels weer de goede kant op al ben ik er nog lang niet. Ik ga door een traject waar ik nog wel even mee bezig ben maar aan het eind daarvan hoop ik weer de oude te worden. Inmiddels al weer in de kerk geweest en ook de komende weken zullen wij weer in de kerk kunnen komen. We hopen jullie daar weer te zien.
Met vriendelijke groet,
Corine en Rob Los

Verhuisbericht

Jaap-Willem en Rosalie de Wit hebben laten weten dat zij verhuisd zijn naar de Professor Sproncklaan 11 (3705AA). Wij wensen hen samen met Marie veel geluk in hun nieuwe woning.

Start catechisatie

Het weekend van 18 en 19 september is de start van het nieuwe winterseizoen. Vanaf maandag 20 september begint dan ook weer catechisatie! In de komende weken ontvangen jullie van de catecheet een uitnodiging met daarin de tijd en plaats waar jullie gaan samenkomen. Ken je nog iemand die ook graag mee wil komen naar catechisatie? Voel je vrij om iemand mee te nemen! We hebben zin om jullie weer te zien en hopen op mooie avonden met elkaar!
Tot snel,
het Catechese team

Financiën, administratie en informatie

Bij de vorming van de Protestantse Gemeente Zeist in 2019 is afgesproken dat de wijkgemeenten financieel meer zelfstandig mogen zijn. Deze ontwikkeling is volop op gang. Diverse wijkgemeenten stellen reeds zelf de begroting op voor het komende jaar en kunnen op die manier meer eigen beleidsaccenten te kunnen leggen.
Verder wordt vanaf volgend jaar de wijkkas samengevoegd met de overige financiën van de wijk. De functie van wijkpenningmeester blijft bestaan, maar de administratie zal worden gevoerd op het Kerkelijk Bureau. De 'kleine

uitgaven" zullen door de wijkpenningmeester worden betaald. Het meegeven van een codering bij de betaling is voor de administratie van belang voor de efficiënte verwerking van de bankbetaling. Op deze manier proberen we ook de bureaucratie te beperken. Met de samenvoeging van de financiële gegevens per wijkgemeente en administratie op het Kerkelijk Bureau wordt het beter mogelijk tijdig voor alle wijkgemeenten tussentijdse financiële rapportage te verstrekken, zodat de wijkgemeente meer financieel zicht krijgt en zo nodig kan bijsturen.

Het werk van het Kerkelijk Bureau neemt daarmee wel weer wat toe. Het CvK en het Kerkelijk Bureau zijn op zoek naar iemand met een administratieve aanleg voor het verwerken van de meer omvangrijke administratie. De taak kan plaatsvinden op het Kerkelijk Bureau, maar ook digitaal op afstand, met vrijheid voor de eigen tijdsindeling. Gedacht wordt aan een taak voor een dagdeel per week. Het CvK en Gerrit Jan Randewijk kijken uit naar uw reactie. Informatie kunt u krijgen Gerrit Jan Randewijk van het Kerkelijk Bureau of bij Piet Jan Keijmel, penningmeester CvK via pjkeijmel@gmail.com.

Verslag van de Gerrit Achterberg wandeling

Na enkele malen van uitstel ivm corona, hebben wij op woensdag 11 augustus jl. onder begeleiding van ds. Wijnand Sonnenberg met 8 gemeenteleden een deel van het Gerrit Achterberg-pad gelopen. Het was zomaar een heerlijke dag na dagen van minder weer. Wij hebben een rondwandeling gemaakt met een vertrek net buiten Doorn tot aan de Langbroeker Wetering en een keerpunt bij het kasteel Sandenburg. Een aantal mensen hadden zich voor de halve wandeling opgegeven en zijn daar in een van tevoren neergezette auto teruggedaan. Na een introductie over de dichter Gerrit Achterberg, met zijn zwarte geschiedenis en met anekdotes o.a. over zijn vriendschap met ds. Doornenbal, zijn wij op pad gegaan. Op een

aantal plekken langs de route zijn er borden geplaatst met hierop gedichten van Gerrit Achterberg. Meestal moeilijk te begrijpen maar ook een enkele eenvoudig en warm. Bijzonder was het gedicht 'Bekering' met de laatste twee regels:

*'Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren,
'schrijd ik U uit het donker tegemoet.'*

Al pratend, samen bij de borden over de gedichten maar ook gezellig tijdens de wandeling, hebben wij genoten van de schitterende omgeving. Wat een mooi stukje natuur in dit deel van Utrecht, zo gelegen tussen de Heuvelrug en de Kromme Rijn. Al met al duurde de totale wandeling van een goede 10 kilometer ruim 3,5 uur. In september komt er nog een herkansing voor diegenen die nu niet meekonden. Aad de Bruijn zal u hierover begin september berichten.



Komende diensten

Zondag 12 september 2021

10.00 uur ds. S. Stoppels (Zeist)
17.00 uur ds. W.J. de Hek (Utrecht) (Jeugddienst)

De diensten zijn te volgen via [Kerkmroep](#)