



**Zondag 19 november 2023**

**Jaargang 22.41**

Wekelijkse nieuwsbrief van Wijkgemeente Bethel in de hervormde gemeente te Zeist binnen de PKN. Reacties en kopij voor volgende week zijn tot woensdag 17.00 uur welkom via het e-mailadres van de redactie: [bethel.nieuws@pgzeist.nl](mailto:bethel.nieuws@pgzeist.nl) website: [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl)

## Welkom!

Op zondag 19 november 2023 in de ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. C.M.A. van Ekris (Zeist) voor en bespeelt Edwin Droogendijk het orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat prop. W.M. Koudijs (Zeist) voor en wordt orgel gespeeld door Leen Mijnders. Na de dienst zijn voor in de kerk leden van het gebedsteam aanwezig om – mocht u daar behoefte aan hebben – Gods aanwezigheid te zoeken en met u te bidden. Deze mogelijkheid is er alleen na de ochtenddienst.

Ook is er gelegenheid na afloop van de ochtenddienst voor koffie- en theedrinken en voor de jeugd limonade.



Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba Marijke van Eck mailen ([m.vaneck@pgzeist.nl](mailto:m.vaneck@pgzeist.nl)) of contact opnemen met ouderling Jan Roosendaal ([j.roosendaal@pgzeist.nl](mailto:j.roosendaal@pgzeist.nl), 030-6958227). Zie ook [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl)

## Aanvragen voorbede

Heeft u iets of iemand waarvoor u voorbede wilt vragen dan kunt u dit mailen naar de scriba Marijke van Eck ([m.vaneck@pgzeist.nl](mailto:m.vaneck@pgzeist.nl)), graag uiterlijk op vrijdag voor 15.00 uur. Zij zal dan de

voorbeden doorgeven aan de predikant die die betreffende zondag voorgaat. Als u voorbede vraagt voor een persoon dan is het wel van belang dat u zich ervan hebt vergewist dat diegene instemt met het noemen van zijn/haar naam in de voorbede.

## Liturgie

Op onze website [www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl) vindt u de liturgie van de diensten.

## Online volgen diensten

Alle diensten worden uitgezonden via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) en via ons [Youtube-kanaal](https://www.youtube.com/channel/UCknaal) 'PKN Bethelwijk Zeist.' In de Youtube-livestream worden de liederen geprojecteerd. De bijbehorende schriftlezingen en formulieren kunt u vinden in de liturgie, die downloadt u van de website.

## Crèche

10.00 uur - Marjolein Immink, Nathan/Ariane Flier, Henrike/Robbert Meuleman-De Jong, Julia van Kalker en Froukje Dittmar.

17.00 uur - Geen crèche.

## Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst op zondag 19 november 2023 is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 7 en 8.

Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't Lichtpunt (Ariane van Ekris)  
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van de preekstoel (Ruth en Christel Verboom)  
Groep 7 en 8 - in de school via de achteruitgang Verlengde Slotlaan zijde (Gert Jan Baan)

## Het feest gaat toch door (Johannes 2:1-12)

Bij de kleuters wordt verteld over de bruiloft in Kana. Jezus is met Zijn moeder en leerlingen op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, zegt moeder Maria dit tegen haar Zoon Jezus, maar Jezus wijst haar erop dat zij Hem niet als haar zoon mag aanspreken met dit probleem. Jezus (en dus ook Maria) moet wachten op de tijd dat God, Zijn Vader, Hem opdracht geeft Zijn grootheid openbaar te maken. De kinderen ontdekken dat de Heere Jezus ook van feest houdt. Als de bruiloft dreigt te moeten stoppen, zorgt Hij door een wonder dat het feest door kan gaan. De kinderen horen dat Jezus is gekomen om vreugde te brengen. De kinderen mogen zich verwonderen over de

Heere Jezus die van water wijn maakt.

Bij de andere groepen (3, 4, 7 en 8) staat de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal centraal (Mattheüs 22:1-14).

In een gelijkenis vertelt Jezus over een koning die een feest geeft. Hij heeft velen uitgenodigd, maar zij vinden andere dingen belangrijker als het zover is. De boodschappers van de koning worden genegeerd of zelfs mishandeld. Het feest gaat wel door, maar met andere gasten. Zij genieten van het feest en krijgen feestkleding aan, behalve één. Hij wil er wel bij zijn, maar zonder feestkleed van de koning. Dat kan niet. Als je op de uitnodiging ingaat, moet je ook blij zijn met wat de koning je geeft. De kinderen horen dat zij ook welkom zijn op Gods feest. Jezus wil ons totaal nieuw maken (nieuwe kleren), een kind van God. Erkennen wij dat we Jezus nodig hebben om echt bruiloft te kunnen vieren?

## Collecten

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk  
3e Stookkosten (K)

## Collecten na afloop van de eredienst

Uw bijdrage geven kan op meerdere manieren. U kunt uw gift geven via de Bethel App, deze [link](#) of de QR code. Als u de dienst in de Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u bij de uitgang nog uw gift in de collectezakken doen. De zendingbusjes bij de uitgang zijn ook in gebruik. Dank voor uw giften!



de Diakenen en Kerkrentmeesters

## Jeugd

### Musicalsterren opgelet!!

Op *zaterdag* 23 december om 17.00 uur is de kinderkerstviering. Met elkaar staan we stil bij de geboorte van Jezus. Hij kwam speciaal voor ons naar deze aarde. Tijdens de viering zingen we liederen met elkaar, lezen uit de Bijbel en bidden. Deze keer is er ook een korte musical: De kleine klok. Voor deze musical zoeken we jong en wat ouder talent. Voor de spelende rollen kunnen kinderen vanaf groep 6 zich aanmelden. Ook tieners en jongeren worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Geen musical zonder koor: dus ook zangers kunnen zich aanmelden. We hebben divers zangtalent nodig en voor elk niveau is er wel een lied. Dus iedereen vanaf groep 1 t/m ergens

middelbare school: meld je aan!! Dit kan via dit formulier:

<https://forms.office.com/e/p1rPckdaQ1>

Voorlopige oefendata zijn:

2 december 15.30 uur

8 december 19.00 uur

16 december 15.30 uur

22 december 19.00 uur

23 december: generale. Tijdstip volgt nog

Heb je vragen, neem dan contact op met Willine Sonnenberg

([w.sonnenberg@pgzeist.nl](mailto:w.sonnenberg@pgzeist.nl)) / 06 - 17506452).

En noteren alle kinderen 23 december kinderkerstviering vast in hun agenda??

Hartelijke groet van de kinderkerstcommissie

## Bijeenkomsten en kringen

### Ouderen Bijbelkring Bethel (OBB)

Op 23 november 2023 vervolgen wij D.V. de Bijbelkring voor ouderen weer. We zetten de serie voort over 'De nacht een licht'. In de nacht gebeurt heel veel. Schokkende en troostrijke dingen. Soms is er angst, maar er wordt ook gezongen. Mensen komen in de twijfel tot zekerheid. Deze keer ligt de Bijbel open bij Mattheüs 13:24-30 en 36-43: de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Duister duivelswerk maar ook stralend perspectief.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom. De leeftijd is 65+.

De volgende data zijn: 21 december, 11 januari, 8 februari, 7 maart, 4 en 25 april.

Steeds op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk.

Hartelijk welkom. Ds. F. van Roest, 06 – 38122955 of [fvanroest0@gmail.com](mailto:fvanroest0@gmail.com)

### Kring 'de Bron'

Op woensdag 29 november bent u (vanaf 65 jaar) van harte welkom in 't Lichtpunt (bij de Nieuwe Kerk). We starten om 14.30 uur. Ds. F. van Roest zal de meditatie verzorgen. Na de pauze zal Birgit Woordes ons komen vertellen over een kindertehuis in Kenia waar haar adoptiezoon de eerste tijd van zijn leven is opgegroeid. Afgelopen zomer is Birgit met haar gezin op bezoek geweest in het kindertehuis. Zij vertelt er ons graag over. Denkt u bij de collecte aan een mooie gift voor deze kinderen in Kenia? We hopen op een fijne middag.



Voor in de agenda: 20 december Kerstmiddag! Welkom, ook als u het zomaar eens een keer wil meemaken! We hopen die middag naar huis te gaan met iets moois!

Meer info: Agnes de Koning 06 – 51054780



### Komende diensten

**Zondag 26 november 2023**

10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)  
17.00 uur ds. G.M. van Meijeren (Zeist)