



Zondag 22 januari 2023
Jaargang 22.04

*Nieuwsbrief van Hervormde
wijkgemeente Bethel binnen de
Protestantse Gemeente Zeist.
Reacties en kopij voor de volgende
week zijn tot woensdag 17.00 uur
welkom bij:
Jacobine Hogendoorn, Cees
Bourgois en les Visser
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl*

Welkom!

Op zondag 22 januari 2023 in de ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor onze wijkpredikant ds. W.J. van Schaik en bespeelt Martin den Boer het orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat ds. N.M. Tramper (Cothen) voor en wordt orgel gespeeld door Leen Mijnders.

Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba Marijke van Eck mailen (m.vaneck@pgzeist.nl) of contact opnemen met ouderling Jan Roosendaal (j.roosendaal@pgzeist.nl, 030-6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl

Liturgie

Op onze website www.bethelzeist.nl vindt u de liturgie van de diensten.

Online volgen diensten

Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en via ons [Youtube-kanaal](https://www.youtube.com/channel/UC...) 'PKN Bethelwijk Zeist.' In de Youtube-livestream worden de liederen geprojecteerd. De bijbehorende schriftlezingen en formulieren kunt u vinden in de liturgie, die downloadt u van de website.

Crèche

10:00 uur - Anne van den Bos,
Erik van de Pol, Tabitha
Kevelan, Sem van Ekris, Abbe
Schipper

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst op zondag 22 januari 2023 is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't Lichtpunt (Bart van Zijl, Sara)
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van de preekstoel (Ingeborg Randewijk) en groep 5 en 6 - in de school via de achteruitgang Verlengde Slotlaan zijde (Annette Feenstra en Sterre)

Bij groep 1 en 2 wordt verteld over Jozef de dromer en Jozef de slaaf (Genesis 37:4-36 en 39:1-7).

Dit verhaal is het tweede verhaal in een serie over Jozef. Het voorgaande verhaal ging over vader Jakob. Hij richtte een gedenkstee op. Samen met zijn gezin keert Jakob terug naar Hebron. Jakob hield heel veel van zijn zoon Jozef. Het bijbelgedeelte eindigde dat Jakob aan Jozef een speciale jas gaf. De kinderen horen vandaag het verhaal van de dromen van Jozef en de verkoop naar Egypte. De kinderen ontdekken dat God Jozef door dromen liet merken dat Hij bij hem was en iets wilde zeggen. De kinderen weten dat God ook voor hen zorgt.

Bij de andere groepen wordt verteld over Elia bij de weduwe in Sarefat (1 Koningen 17:7-24).

De kinderen ontdekken dat God sterker is dan de dood en leven geeft. Ook bij de beek Kerit moet Elia wegvluchten. Hij vindt onderdak bij een weduwe die een zoon heeft. In de tijd dat er honger en dorst is, dreigen zij om te komen van de honger. God geeft hun wonderlijk te eten en te drinken. De meel en olie raken niet op. Dan sterft de jongen. Gods liefde lijkt in Sarefat toch geen vreugde te brengen. Elia mag bidden om nieuw leven. De weduwe krijgt haar zoon terug en weet nu zeker dat Elia profeet van de HEER, de God van Israël, is. Wie in Hem gelooft mag leven uit de dood.

Collecten

1e Diaconie (Stichting De Hoop)
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Collecte Ondersteuning
Gemeenten Binnenland (D)

Collecten na afloop van de eredienst

Uw bijdrage geven kan op meerdere manieren. U kunt uw gift geven via de Bethel App, deze [link](#) of de QR code. Als u de dienst in de Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u bij de uitgang nog uw gift in de collectezakken doen. De zendingsbusjes bij de uitgang zijn ook in gebruik. Dank voor uw giften!



de diakenen en
kerkrentmeesters

Vanuit de diaconie



Eerste collecte Stichting De Hoop

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten, bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook verslaving kan in verschillende vormen aanwezig zijn en voor problemen zorgen waar je zelf niet meer uit komt. Wanneer dit speelt in je eigen leven of dat van de mensen om je heen, is het belangrijk om hulp te vinden die bij je past en er niet mee te blijven lopen. Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en van verslavingszorg. De Hoop behandelt vanuit de visie dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper. Er zijn diverse onderdelen van De Hoop die niet vergoed worden vanuit zorgverzekeraars en subsidies. Met voldoende giften kunnen deze toch blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan is de pastorale zorg die cliënten kunnen ontvangen als zij dit willen.

Derde collecte: Ondersteuning Gemeenten Binnenland

Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoeren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. Beide collecten zijn van harte bij u aanbevolen!

Bij de dienst

Zondag na de dienst ontmoeting met het gebedsteam. In het Bethelnieuws van 18 december schreven we over de start van het gebedsteam als nieuwe vorm van gebed. Zondag zal in de dienst het team ingezegend worden. Belofte van geheimhouding zal dan afgelegd worden door leden van het gebedsteam. Vanaf 29 januari 2023 is de mogelijkheid om samen met anderen na de dienst Gods aanwezigheid te zoeken, onder leiding van de Heilige Geest. Na de dienst is er de mogelijkheid om in het Lichtpunt in gesprek te gaan met het team. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd. Hartelijke groet van het gebedsteam, Aad de Bruijn, Ada Goethals, Anne Stoppels, Danielle Verboom, Gert Schipper, Ida Nijenhuis, Jaco Lekkerkerker, Martin Roosendaal, Lia Verboom, Marry van der Griff, Trudy v.d. Glind, Marja Zwaal, Mathilde Oosterhuis

Vanuit de kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal 29 januari

Volgende week zondag, 29 januari, vieren wij als gemeente het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft vorige jaar

besloten gedurende circa een jaar de wijze waarop wij het Avondmaal vieren af te wisselen: de ene keer het aangaan aan tafel en de andere keer het samen als gemeente staan in een kring. Na dat jaar zal de kerkenraad alles overwegen en een besluit nemen op welke wijze wij in de toekomst het Avondmaal zullen vieren. U als gemeentelid krijgt de gelegenheid uw gedachten hierover kenbaar te maken. Volgende week zal het Heilig Avondmaal worden gevierd staande in een kring. Zoals u weet worden de diensten ook met beeld uitgezonden. Wanneer u niet herkenbaar in beeld wilt tijdens de viering, dan kunt u met uw rug naar de camera's gaan staan. Bij het teruggaan na de viering zal het beeld op een ander punt in de kerk gericht zijn.

Bijeenkomsten en kringen

Ouderen (65+) Bijbelkring Bethel (OBB): 26 januari as.

Een nieuw thema en een nieuwe serie eenvoudige Bijbelstudies over 'de nacht een licht'. Op donderdag 26 januari hopen wij elkaar voor het eerst in 2023 te ontmoeten om 10.00 uur in 't Lichtpunt. De Bijbel ligt open bij Johannes 3 over Nicodemus die in de nacht tot Jezus komt. Een spannende ontmoeting. 'Een les over de Geest in de nacht'. Iedereen is welkom. Een laagdrempelige Bijbelkring voor allen die graag overdag bij elkaar komen.

ds. F. van Roest tel.
0638122955
fvanroest0@gmail.com

Uitnodiging ouderenkring 'De Bron': 1 februari as.

Woensdagmiddag 1 februari is er weer kring in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk. We starten om 14:30 uur. Ds. van de Meer zal de meditatie verzorgen. Na de pauze zal Boudina Dittmar een creatieve workshop verzorgen. Het ziet er veelbelovend uit. Hartelijk welkom! Namens de commissie, Agnes de Koning

Overige berichten Herdenking Zeister Holocaust 29 januari

Het Comité 4 en 5 mei Zeist, samen met de gemeente Zeist, op zondag 29 januari 2023 de Holocaust. Scholengemeenschap de Breul is betrokken bij deze herdenking. Om 14.00 uur start een herdenkingsbijeenkomst in de hal van het Gemeentehuis. Na de toespraken in het gemeentehuis is er om 14.30 uur een stille tocht naar het Walkartpark, waar burgemeester Koos Janssen met nabestaanden van slachtoffers uit Zeist, kransen leggen bij het Joods monument. Meer informatie bij de voorzitter Martin Slootweg (06-53217330 en m.slootweg@hetnet.nl)



Aanmelden van uw kind op de Rehobothschool Zeist

De Rehobothschool is een christelijke school op reformatorische grondslag in Zeist, die wordt bezocht door kinderen vanuit diverse kerkelijke gemeenten. De school kenmerkt zich door een grote ouderbetrokkenheid, een enthousiast team en veel aandacht voor het kind dat meer zorg of uitdaging nodig heeft. Op woensdag 1 februari 2023 is er een informatieochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur voor ouders en kinderen, graag voor 27 januari aanmelden via mail (Tijmen Booij, t.booij@educatis-rpo.nl). Ook kunt u uw kind inschrijven, als hij / zij voor 1 augustus 2024 vier jaar hoopt te worden. Het aanmeldingsformulier staat op onze website, <https://rehobothschool.educatis-rpo.nl> of kunt u opvragen via mail

Haïtiaanse maaltijd en causerie over Haïti

Op D.V. 4 februari organiseert comité Zeist een bijzonder interessante avond. Thérèse Hasewinkel, Haïtiaanse van geboorte, gaat een heerlijke Haïtiaanse maaltijd bereiden en vertelt ons uit ervaring hoe het is

een 'restavek' te zijn. Marcel Catsburg vertelt ons iets over de geschiedenis van Haïti. Hij woonde en werkte een aantal jaren in Haïti voor Woord en Daad en schreef het boek 'Grond zonder rust' over de geschiedenis van Haïti. Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze avond maar wel belangstelling? Er is nog plek! Opgeven kan tot en met 30 januari via woordendaadzeist@gmail.com of per tel. 030-6962280. Voor meer informatie zie Bethelnieuws van zondag 8 januari en het uitgebreide bericht op de website.



Komende diensten
Zondag 29 januari 2023
(Heilig Avondmaal)
10.00 uur ds. W.J. van Schaik
17.00 uur ds. W.J. van Schaik