



Zondag 1 september 2024

Jaargang 23.29

Wekelijkse nieuwsbrief van Wijkgemeente Bethel in de hervormde gemeente te Zeist binnen de PKN. Reacties en kopij voor volgende week zijn tot woensdag 17.00 uur welkom via het e-mailadres van de redactie: bethel.nieuws@pgzeist.nl website: www.bethelzeist.nl

Welkom!

Op zondag 01 september 2024 in de ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. B. Reitsma (Ermelo) voor en bespeelt Edwin Droogendijk het orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat ds. G.M. van Meijeren (Zeist) voor en wordt piano gespeeld door Wilfred Hogendoorn. Na de dienst zijn achter in de kerk, bij de uitgang bij de Slotlaan, leden van het gebedsteam aanwezig om – mocht u daar behoefte aan hebben – Gods aanwezigheid te zoeken en met u te bidden. Deze mogelijkheid is er alleen na de ochtenddienst.

Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba Jurian van der Bijl mailen (scriba.bethel@pgzeist.nl) of contact opnemen met ouderling Jan Roosendaal (j.roosendaal@pgzeist.nl, 030-6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl

Aanvragen voorbede

Heeft u iets of iemand waarvoor u voorbede wilt vragen dan kunt u dit mailen naar de scriba Jurian van der Bijl (scriba.bethel@pgzeist.nl), graag uiterlijk op vrijdag voor 15.00 uur. Hij zal dan de voorbeden doorgeven aan de predikant die die betreffende zondag voorgaat. Als u voorbede vraagt voor een persoon dan is het wel van belang dat u zich ervan hebt vergewist dat diegene instemt met het noemen van zijn/haar naam in de voorbede.

Liturgie

Op onze website www.bethelzeist.nl vindt u de liturgie van de diensten.

Online volgen diensten

Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en via ons [YouTube-kanaal](https://www.youtube.com/channel/UC...) 'PKN Bethelwijk Zeist.' In de Youtube-livestream worden de liederen geprojecteerd. De bijbehorende schriftlezingen en formulieren kunt u vinden in de liturgie, die downloadt u van de website.

Crèche

10:00 uur - Anne vd Bos, Karin de Kruijf, Kelly de Hoop en Julia van Kalkeren, Froukje Dittmar, Maud van Delft

17:00 uur – geen crèche

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst op zondag 1 september 2024 is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 7-8

Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't Lichtpunt (Marieke van den Brink en Sterre)

Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van de preekstoel (Mirthe van den Tol)

Groep 7 en 8 - in de school via de achteruitgang Verlengde Slotlaan zijde (Gert-Jan Baan)

Bij de kleuters wordt verteld over de olie van de weduwe (2 Koningen 4:1-7)

Dit verhaal is een van de wonderverhalen uit het Oude Testament in de tijd van de profeet Elisa. Een van de profetenzonen (een leerling van Elisa) is gestorven. Zijn vrouw blijft achter met schuld. Haar schuldeiser wil haar zonen als slaaf meenemen om zo de schuld af te betalen. Als de vrouw Elisa's hulp inroept, gebeurt er een wonder, waardoor ze haar schuld kan betalen. De kinderen ontdekken dat er wonderen gebeuren. Ze leren dat God hen ook nu wil helpen als ze het moeilijk hebben; God helpt dan niet een klein beetje, maar geeft in overvloed.

Bij de andere groepen gaat het verhaal over Elisa in de oorlog tegen Aram (2 Koningen 6:8-23)

Elisa waarschuwt steeds weer namens God waar de Arameeërs Israël zullen aanvallen. Aram wil Elisa daarom uitschakelen en belegert Dotan, waar hij verblijft. Elisa weet dat Gods legermacht hem beschermt en helpt, zelfs tegen het machtige Aramese leger. Zijn knecht

mag dat, doordat de HEER zijn ogen opent, ook zien. Elisa leidt het leger, dat door de HEER verblind is, naar Samaria. De koning van Israël wil hen doden. Elisa verbiedt hem dat: het leger krijgt een maaltijd aangeboden, waarna ze naar huis mogen. Ze zijn zo verwonderd dat ze een tijd geen invallen in Israël meer doen. Even zien we iets van Gods Vrederijk dat door Jezus Christus komen zal.

Collecten

1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Gemeente activiteiten (K)

Collecten na afloop van de eredienst

Uw bijdrage geven kan op meerdere manieren. U kunt uw gift geven via de Bethel App, deze [link](#) of de QR code. Als u de dienst in de Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u bij de uitgang nog uw gift in de collectezakken doen. De zendingsbusjes bij de uitgang zijn ook in gebruik. Dank voor uw giften!



de Diakenen en Kerkrentmeesters

Vanuit de diaconie

De eerste collecte van de diaconie is bestemd Noodhulp in Gaza en Soedan

Naar aanleiding van vele verzoeken die bij de centrale diaconie zijn binnengekomen over noodhulp voor de humanitaire ramp in Gaza en de vreselijke hongersnood in Soedan, is door het moderamen van de centrale diaconie besloten om de eerste rondgang aankomende zondag te bestemmen voor Noodhulp. Het bijeengebrachte bedrag zal ruimhartig door de Diaconie worden verhoogd en worden verdeeld over deze beide gebieden. De opbrengst zal worden overgemaakt naar passende organisaties in de regio's.

Ook zijn giften op de bankrekening van de Diaconie (NL 96 INGB 0663 9114 94) welkom met omschrijving Noodhulp. We hopen en bidden dat er een mooi bedrag wordt opgehaald zodat we iets van de nood in beide regio's kunnen lenigen. Namens de diakenen van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkrentmeesters

Bestravingswerkzaamheden

Zaterdag 31 augustus zal er gestart worden met werkzaamheden op het parkeerterrein van de kerk aan de zijde aan de Verlengde Slotlaan.

Zondag 1 september kan er wel geparkeerd worden, maar zullen er geen parkeervakken aanwezig zijn. Ook kan het zanderig en niet vlak zijn.

Zondag 8 september kan er niet geparkeerd worden op het kerkplein aan de zijde van de Verlengde Slotlaan.

De fietsenstalling zal deze zondagen wel bereikbaar zijn.

Excuses voor de overlast.

Namens de kerkrentmeesters,
Peter Schipper

Bijeenkomsten en kringen

Kring 'de Bron' van Bethel & Pniël

Een nieuw seizoen staat voor de deur! We starten de middagen (3-wekelijks) zoals gewoonlijk om 14:30 uur bij 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk te Zeist. Na een meditatie hebben de bijeenkomsten ook een afwisselende invulling van het 2^e deel van de middag. De mensen die vaker aanwezig waren, hebben het nieuwe programma inmiddels thuisbezorgd gekregen. Ook via de wijkbrief wordt u op de hoogte gehouden. Voelt u vrij om ook af en toe eens een middag te bezoeken!

Is vervoer een probleem voor u?

Dan kunt u contact opnemen met dhr. Bert Kloppenburg, 030- 6923651 of 06-14058326

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u ook een programma ontvangen?

Vraag er gerust om bij Agnes de Koning (06-51054780) of bij Mieke Faber (06-23842509)

Op 4 september start de 1^e middag van het seizoen. Dominee Van Schaik zal de meditatie verzorgen. Na de pauze zal dhr. Arie Buizer een presentatie geven over de Voedselbank.

We zien er naar uit u (weer) te ontmoeten.

Mieke, Ada, Janneco, Hanna & Agnes

Uitnodiging voor de startzondag

Op zondag 15 september is de startzondag voorzien in de Nieuwe Kerk, traditiegetrouw bedoeld als opening van het winterwerk en om elkaar na de zomer weer te ontmoeten. U en jij bent van harte uitgenodigd voor deze startzondag in de Nieuwe Kerk! Met een feestelijke eredienst, gezamenlijk koffie

drinken, de mogelijkheid voor een inhoudelijke nabespreking van de preek, spellen voor jong en oud en een gezamenlijke lunch in en rondom het kerkgebouw. Aanmelden is niet nodig.

Het programma zie er als volgt uit:

10.00 uur: feestelijke eredienst
11.30 uur: koffie en thee drinken (bij mooi weer ook buiten!) en limonade voor de kinderen in de Mirror
12.00 uur: preekbespreking of deelname spellen (er komen spellen voor jong en oud)
12.45 uur: gezamenlijke lunch (buffetvorm)
14.00 uur: afsluiting van de lunch en prijsuitreiking 'Heel Bethel Bakt!'

Wij zorgen voor een lunch. Wilt u/ wil jij voor bij de koffie/thee een baksel meenemen? Liefst vooraf gesneden en niet al te kruimelig, zodat het makkelijk uitgedeeld kan worden. En uiteraard dingt u/jij automatisch mee voor de prijs van 'Heel Bethel Bakt!'. Graag daarom ook uw/ jouw naam op een briefje voegen bij het door u/ jou gemaakte baksel.

Voor de lunch: neemt u uw eigen bord, beker en bestek mee? Wij voorzien hier niet in.

Wij vragen u zoveel mogelijk met de fiets te komen. U kunt uw auto dan niet parkeren aan de kant van de Boulevard.

Tot dan! Dorien, Corlinde, Willine, Elly, Harreld, Wendy, Aart en Chris.

Komende diensten

Zondag 08 september 2024 (Heilig Avondmaal)

10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)

17.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)

