



Zondag 27 oktober 2024
Jaargang 23.37

*Wekelijkse nieuwsbrief van
Wijkgemeente Bethel in de
hervormde gemeente te Zeist binnen
de PKN.*

*Reacties en kopij voor volgende
week zijn tot woensdag 17.00 uur
welkom via het e-mailadres van de
redactie: bethel.nieuws@pgzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl*

Welkom!

Op zondag 27 oktober 2024 gaat in de ochtenddienst om 10.00 uur ds. J.W. van de Kamp (Elburg) voor. In de dienst om 17.00 uur is ds. S. Stoppels (Zeist) de voorganger. In beide diensten wordt het orgel bespeeld door Martin den Boer. Na de dienst zijn achter in de kerk, bij de uitgang bij de Verlengde Slotlaan, leden van het gebedsteam aanwezig om – mocht u daar behoefte aan hebben – Gods aanwezigheid te zoeken en met u te bidden. Deze mogelijkheid is er alleen na de ochtenddienst. Van harte aanbevolen.

Heeft u vragen? Dan kunt u onze scribe Jurian van der Bijl mailen

(scriba.bethel@pgzeist.nl) of bellen op 06-42367685 of contact opnemen met ouderling Jan Roosendaal (j.roosendaal@pgzeist.nl, 030-6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl

Aanvragen voorbede

Heeft u iets of iemand waarvoor u voorbede wilt vragen dan kunt u dit mailen naar de scribe Jurian van der Bijl (scriba.bethel@pgzeist.nl), of bellen op 06-42367685 graag uiterlijk op vrijdag voor 15.00 uur. Hij zal dan de voorbeden doorgeven aan de predikant die die betreffende zondag voorgeeft. Als u voorbede vraagt voor een persoon dan is het wel van belang dat u zich ervan hebt vergewist dat diegene instemt met het noemen van zijn/haar naam in de voorbede.

Liturgie

Op onze website www.bethelzeist.nl vindt u de liturgie van de diensten.

Online volgen diensten

Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en via ons Youtube-kanaal 'PKN Bethelwijk Zeist.' In de Youtube-livestream worden de liederen geprojecteerd. De bijbehorende schriftlezingen en formulieren kunt u vinden in de liturgie, die downloadt u van de website.

Crèche

10.00 uur: Marjolein Immink, Tabitha Kevelam, Marieke Pap, Lionson de Jong, Jurne Haklander, Liselot de Korte
17.00 uur: Joke Barth

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst van zondag 27 oktober 2024 is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en 7/8.

Groep 1 en 2 in de zaal achter 't Lichtpunt (Ada van Dijk en Milou)
Groep 3 en 4 in the Mirror links van de preekstoel (Mirthe van der Tol)
Groep 5 en 6 in de school via de achteruitgang Verlengde Slotlaanzijde (Paul Nap en Marije)

De kleuters horen het verhaal van **Nehemia (Nehemia 1, 2 en 4)**, die van koning Arthahsasta toestemming krijgt om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen. De kinderen weten dat het volk van Israël voor straf naar een ander land moest, maar dat het ook weer terug mocht. De kinderen weten dat God voor Zijn volk blijft zorgen. Bij de andere groepen wordt verteld over Nebukadnessar, die gestraft werd voor zijn hoogmoed (Daniël 3:31-4:34). De positieve inbreng van God om Sadrach, Mesach en Abednego van het vuur te redden was niet genoeg om Nebukadnessar van zijn hoogheidswaan af te helpen. Daar was een heftige straf voor nodig: zeven jaar lang waanzin, waarbij Nebukadnessar zich als een beest gedroeg. Niets bleef er over van de machtige koning, totdat hij erkende dat God groter was dan hijzelf en dan alle anderen mensen en goden.

Collecten

1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Nederlands
Bijbelgenootschap (D)

Collecten na afloop van de eredienst

Uw bijdrage geven kan op meerdere manieren. U kunt uw gift geven via de Bethel App, [deze link](#) of de QR code. Als u de dienst in de Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u bij de uitgang nog uw gift in de collectezakken doen. De zendingsbusjes bij de uitgang zijn ook in gebruik. Dank voor uw giften!



de diakenen en kerkrentmeesters

Vanuit de diaconie 3^e collecte

De 3^e collecte zondag 27 oktober is voor Nederlands Bijbelgenootschap. De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is: De Bijbel open! De Bijbel verandert mensen. Vanuit de overtuiging wil het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap ervoor zorgen dat de weg naar de Bijbel open is en dat iedereen de Bijbel kan ontdekken. In Nederland en Vlaanderen helpen zij volwassenen en kinderen hun weg te vinden in de Bijbel. In het buitenland werken zij samen met lokale Bijbelgenootschappen. Ze vertalen en verspreiden de Bijbel zodat steeds meer christenen de Bijbel kunnen lezen.

Deze collecte bevelen we van harte bij u aan.

Gift Centrale Diaconie

Aangezien er pas al een noodhulpcollecte is georganiseerd binnen de Protestantse Gemeente Zeist heeft de Centrale Diaconie besloten om voor de actie

‘Geef voor de slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten’ een gift van € 5.000,00 over te maken naar het Christelijk Noodhulp Cluster. Het christelijk Noodhulpcluster bestaat uit 7 christelijke hulporganisaties die de krachten bundelen. Drie organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster, Dorcas, Tearfund en ZOA, zijn al jaren werkzaam in het Midden-Oosten. Samen met christelijke partners en kerken komen ze in deze landen in actie voor de mensen die ontheemd zijn en bieden aan hen humanitaire hulp. Als Centrale Diaconie vragen we uw gebed voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp en bidden dat deze gift iets mag bijdragen aan het lenigen van de nood. Met vriendelijk groet, Annemarie van de Water

Bijeenkomsten en kringen

Yeshua-Israël-Geloofs-Groep

Hebr. 11:30,31 laat zien hoe Israël voor de eerste keer aan dat stukje grond tussen de river en de sea (het land Kanaän) gekomen is. Ook nu roept dat weer vragen op: Gebruikt Israëls GOD geweld? (het geweld van de dood?) Hoe is dat? (Hebr. 11:30, Joz. 6) Hoe denkt Israëls GOD in de toorn aan het ontfermen? (Hebr. 11:31) Hoe is dat vandaag in het Midden-Oosten? Hoe wordt een buitenlandse hoer, Rachab, opgenomen in de geslachtslijn van de HEER Jezus? (Joz. 2, Matth.1:5) Waartoe?

We hopen deze vragen te bespreken op maandag 28 oktober om 19:30 bij Trudy en Rien van de Glind, Prinses Catharina Amaliaaan 119-45. Hartelijk Welkom!

Overige berichten

Dankdagdienst voor kinderen in Oude Kerk

Woensdagmiddag 6 november zal er om 15:00 uur in de Oude Kerk een kerkdienst voor kinderen (4-12 jaar) worden gehouden. Student F. van der Mast zal in deze dienst voorgaan. Aan deze dienst zullen kinderen/jongeren een bijdrage leveren bij de schriftlezing, collecteren en een muzikale bijdrage. Voorafgaand aan de dienst verzamelen we weer producten voor de Voedselbank. De kinderen mogen ze zelf neerleggen in de kratten onder de toren. Ook dit jaar zou het mooi zijn als uw kind zelf iets mag uitzoeken in de supermarkt. Zo zijn de kinderen nog meer betrokken! Na de dienst krijgen de kinderen wat drinken en een koek. Hartelijk welkom, neem gerust een ander (klein)kind mee! Marloes, Nicolet en Agnes

Thema-avond Israel

‘Onopgeefbaar verbonden....’ Thema-avond over de relatie: kerk, geloof en Israël.

Een hartelijke uitnodiging voor de thema-avond over Israël met als thema ‘Onopgeefbaar verbonden: een unieke uitdrukking voor een unieke relatie’ op dinsdag 12

november 2024 om 20.00 uur in het wijkgebouw van de Sionskerk te Zeist, Jacob Catslaan 73 (hoek Oude Arnhemseweg). De avond wordt georganiseerd door de regionale commissie Utrecht van de Confessionele Beweging in de Prot. Kerk in Nederland. Spreker is ds. Jacco Overeem, medewerker van Kerk en Israël bij de dienstenorganisatie PKN. Daarvoor was hij predikant van de hervormde gemeenten van Wilsum, Zegveld en Woerden. Zoals gebruikelijk is de zaal vanaf 19.30 uur open en staat de koffie/thee klaar.

Speculaasactie Woord en Daad Zeist e.o. voor meer hulp aan kindslaven in Haïti

Speculaas en de decembermaand horen bij elkaar, toch Daarom organiseren we als Woord en Daad Zeist e.o. een speculaasactie. Bestel snel (vóór 11 november 2024) een pakket met vier heerlijke speculaasproducten, geniet ervan en steun het Woord en Daad project "Hulp aan Restaveks (kindslaven) in Haïti". Eén pakket kost € 12,95. Daarvan komt ruim 1/3 ten goede aan het projectdoel. Het pakket kan op de aangegeven tijden worden opgehaald op vrijdag 29 of zaterdag 30 november op een van de onderstaande adressen:

In Zeist: • Marja Lam, Bothalaan 72. (Za. 30/11 - 10.00-11.00 uur) • Lies van Dijk, R. Visscherlaan 80. (Vr. 29/11 - 17.30-20.00 uur) • Wilma de Jong, Egelinglaan

6. (Za. 30/11 - 9.30-12.00 uur) **In Driebergen:** • Frederike de Wit, Oosterlaan 38. (Za 30/11 – 10.00-12.00 uur) **In Langbroek:** • Corrie Vervat, Weidedreef 2. (Vr. 29/11 - 15.00-20.00 uur) • Alike Verweij, Bernhardlaan 33. (Vr. 29/11 – 15.00 – 18.00 uur) **In Woudenberg:** • Machiel Blok, De Kolk 11. (Za. 30/11 - 9.30-12.00 uur) • Marja Hendrikse, Lindenlaan 20. (Vr. 29/11 – 15.00-17.00 uur)
U kun het pakket bestellen via onze website (www.woordendaad.nl/zeist), per email (WenDaadZeist-speculaasactie@solcon.nl) of via WhatsApp (06-51604909) o.v.v. naam, adres, aantal pakketten en gewenst afhaaladres. Wilt u gelijktijdig met uw bestelling het bedrag overmaken naar NL55RABO0342675524 t.n.v. Woord en Daad Zeist.

Oproep: Standhouders gezocht voor de creatieve kerstmarkt op 14 december

Op zaterdag 14 december tussen 11:00 - 17:00 uur wordt Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt, vol gezelligheid, met bijzondere kraampjes. Wij zoeken standhouders die hun producten willen verkopen. Of je nu sieraden, handgemaakte kerstdecoraties, kerstkransen, boeken, houtbewerking, ambachtelijke lekkernijen of leuke cadeau-ideeën hebt, of samen met mede gemeenteleden wil

verkopen, wij nodigen je graag uit om deel uit te maken van onze kerstmarkt door je spullen te verkopen voor het goede doel. Het streven is om minimaal 20 kramen te vullen. Een kraam reserveren is helemaal gratis! De opbrengst van de creatieve kerstmarkt is voor het project 'Start Kansrijk' van Stichting Samen Oplopen. Natuurlijk hopen we op een mooie dag vol ontmoetingen en een mooie bijdrage voor het project dat we dit jaar als Werkgroep Diaconie van Zeist steunen. Heb jij interesse om een kraam te reserveren, wil je alvast meer informatie over deze markt of wil je met jouw bedrijf een kraam? Aarzel niet en neem contact op met Boudina Dittmar, boudina.dittmar@gmail.com. Samen met alle protestantse kerken in Zeist maken we er een onvergetelijke kerstmarkt van! Hartelijke groet van de Werkgroep Diaconie van Zeist
PS: Reserveer je kraam voor 25 november bij Boudina.



Komende diensten Zondag 3 november 2024

10.00 uur: Prop. W. Koudijs (Zeist)
17.00 uur: ds. R. de Koning Gans (Oudewater)

Woensdag 6 november 2024

19.30 uur: ds. W.J. van Schaik (Zeist)