



Orde van dienst – Zondag 22 mei 2022

Voorganger: ds. D. de Bree

Organist : Edwin Droogendijk

Aanvang: 10:30 u

Welkom

Aanvangslied: Juich, doe mee allemaal (door kinderkoor)

**Juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer**

**Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
de Heer is goed
zijn liefde en trouw
duren voor altijd**

Juich doe mee....

**Zeg het hardop, de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent looft God
prijst Zijn naam
eer Hem met je stem Juich doe mee.....**

Welkom en mededelingen

Zingen: Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid (door zanggroep)

**Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.**

**2 Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.**

**Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.**

**Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.**

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Welzalig de man, die niet wandelt

**In de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars
Noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht**

**Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt**

Zingen: Psalm 92: 7 en 8

**Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.**

**Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.**

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Fil. 1: 1-11

1 ¹ Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. ² Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

³ Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, ⁴ telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, ⁵ omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. ⁶ Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

⁷ Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangenzit of de waarheid van het evangelie verdedig. ⁸ God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. ⁹ En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, ¹⁰ zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, ¹¹ vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Zingen: Huis van God

**Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.**

**Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd
blakend van geestdrift of stil door ontroering
Hij is de Heer die mij door en door kent**

**Eenmaal, o God, bent U alles in allen
wist U de tranen van ieders gezicht
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden
neemt U ons op in de stad van het licht**

Verkondiging – Leve de kerk! Leve de kerk! Leve de kerk!

Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (door kinderkoor en gemeente)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Zegen

Scan voor collecte

