



Orde van dienst Goede Vrijdag 2026.  
Nieuwe kerk, Zeist

Voorganger: ds. W.J. van Schaik

Organist: Edwin Droogendijk

Aanvang: 19.30 uur

Welkom en mededelingen

**Intochtslied:** Psalm 31; 1 en 4

Stil gebed, votum en groet

Gebed

**Zingen:** door Cantorij 'Mijn Heer, mijn God'. (Agneau de Dieu door Jo Akepsimas, vertaling; Peter van Dijk)

1. Mijn Heer , mijn God.  
Wat heeft U voor ons over!  
U gaat de Via Dolorosa en wij  
staan zwijgend langs de kant.

O, Lam van God, dat de  
zonden van de wereld op U  
neemt, zie ons, zondaars, aan!

2. Mijn Heer, mijn God.  
U die het leven maakte,  
U wordt door mensen  
toegetakeld en als een  
zwijgend lam vermoord.

O, Lam van God, dat de  
zonden van de wereld op U  
neemt, zie ons, zondaars, aan!

3. Mijn Heer, mijn God.  
U ziet ons broze leven. Wilt U  
ons falen ons vergeven. Heer  
kom ons ongelooft te hulp.

O. Lam van God, dat de  
zonden van de wereld op U  
neemt, geef ons vrede Heer.

Schriftlezing: Johannes 19: 17-37

Stilte

**Zingen:** Cantorij: 'O Haupt voll blut und Wunden' gevolgd door NLB 576b: 5, 7 (allen)

1. O Haupt voll Blut und Wunden,  
voll Schmerz und voller Hohn,  
o Haupt, zum Spott gebunden  
mit einer Dornenkron,  
o Haupt, sonst schön gezieret  
mit höchster Ehr und Zier,  
jetzt aber hoch schimpfieret,  
gegrüßet seist du mir.

2. Du edles Angesichte,  
dafür sonst schrickt und scheut  
das große Weltgewichte:  
wie bist du so bespeit,  
wie bist du so erbleichet!  
Wer hat dein Augenlicht,  
dem sonst kein Licht nicht gleichet,  
so schändlich zugericht?

1. O hoofd vol bloed en wonden,  
bedekt met smaad en hoon,  
o hoofd met spot overladen,  
uw kroon een doornenkroon,  
o hoofd eens schoon getooid  
met de hoogste eer en lof,  
hoezeer wordt u nu beschimpt!  
Ik groet U vol ontzag.

2. O nobel gelaat,  
waarvoor siddert en beeft  
de gehele wereld,  
hoezeer wordt u bespot!  
Hoe groot is uw smaad!  
Wie heeft het licht van uw ogen  
dat onvergelykelyk is,  
zo schandelyk uitgedoofd?

Preek

**Zingen:** Psalm 22: 11 en 13

*Viering van het Heilig Avondmaal:*

Lezing formulier, Gebed

**Zingen:** tijdens toebereiden tafel NLB 569: 1 en 2 door cantorij, 3 en 4 door cantorij en gemeente

Nodiging, Sursum Corda

Uitdeling en communico

Tijdens het rondgaan van het brood is er stilte, tijdens het rondgaan van de wijn is er orgelspel.

Bij het naar voren komen van de avondmaalsgangers en tijdens het wisselen van de tafel speelt de organist ook. Na de laatste tafel, wanneer iedereen weer op zijn/haar plaats zit, zingen we ter afsluiting.

**Zingen:** NLB 659: 1, 3, 4, 5, 6 Kondig het jubelend aan.

Dankzegging en gebeden

**Zingen:** NLB 575: 1,3,6 Jezus leven van ons leven

Wegzending en zegen